

## **Γιώργος Χατζηλάκος**

(Του Λάζαρου Αρσενίου)

Ο Γιώργος Χατζηλάκος είναι απόγονος Μανιάτη ο οποίος συγκρότησε με άλλους συμπατριώτες του εθελοντές και ήρθαν στη Θεσσαλία να μετάσχουν στην επανάσταση του 1854. Οι Μανιάτες αυτοί εντάχθηκαν στο στράτευμα του στρατηγού Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, και έλαβαν μέρος στις νικηφόρες μάχες της Καλαμπάκας, όπου έπεσαν και νεκροί τους. Με τη λήξη της επανάστασης αρκετοί Μανιάτες εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα και μερικοί στα Τρίκαλα. Οι κάτοικοι των πόλεων αυτών τους υποδέχθηκαν εγκάρδια ως εθνικούς αγωνιστές. Οι Μανιάτες αφομοιώθηκαν στις τοπικές κοινωνίες. Δημιούργησαν οικογένειες, εργαζόταν παραγωγικά αλλά μετείχαν και σε κοινωνικούς αγώνες. Οι νεότεροι, ο Γιώργος Χατζηλάκος, ο εξάδελφός του Γιάννης και άλλοι εντάχθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην Κατοχή έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Ο Γιώργος Χατζηλάκος σπούδασε γεωπόνος, πήρε διδακτορικό, έμαθε ξένες γλώσσες ενώ την επιστημονική του κατάρτιση τη συμπλήρωνε με ευρύτερη και σε βάθος άλλες γνώσεις που αποκτούσε διαβάζοντας. Με τον διορισμό του στο δημόσιο υπηρέτησε στην Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέργειας (ΥΜΚ), μετά στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) και στην συνέχεια στο ΤΕΙ Λάρισας. Στις θέσεις που εργάστηκε του δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του για τη βελτίωση της ζωής των αγροτών και την ανάπτυξη της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Ήταν ιδεολόγος και αγωνιστής για το καλύτερο. Ήταν και

άριστος οικογενειάρχης. Ομολογούσε σε φίλους του ότι αγαπούσε τη γυναίκα του Μαίρη και μεγάλωνε τα παιδιά τους με φροντίδα και στοργή.