

Η Μεσοχώρα

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 9/9/16

ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ;

«Κάποιες εξελίξεις φαίνεται να υπήρξαν μέσα στο καλοκαίρι σχετικά με την επανεκκίνηση των διαδικασιών για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας επί του Άνω Αχελώου», σημειώνουν σε κοινή τους παρέμβαση οι πρόεδροι του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και της ΕΘΕΜ, Β. Τσιώνας, Κ. Καλόγηρος και Γ. Καλλές, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Ως γνωστόν μέσα στο 2014 εκδόθηκε, η απόφαση 26/2014 του ΣΤΕ, η οποία επέτρεψε πλέον την επανέναρξη των διαδικασιών, θεωρώντας ότι το έργο είναι ανεξάρτητο από την εκτροπή Αχελώου. Επίσης το 2014 η Πολιτεία, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρηση, θέσπισε, όπως όφειλε, για πρώτη φορά Σχέδια Διαχείρισης για τις λεκάνες (ΛΑΠ) Πηνειού και Αχελώου, προσαρμόζοντας την νομοθεσία μας στην ευρωπαϊκή οδηγία 60/2000. Αυτές οι δύο εξελίξεις επέτρεψαν στον «κύριο του έργου», τη ΔΕΗ, να υποβάλλει εκ εν νέου την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική μελέτη για την αδειοδότηση της Μεσοχώρας. Και εκεί που θεωρήθηκε ότι το έργο προχωράει πλέον απρόσκοπτα, εκλέγεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της οποίας ο αρμόδιος υπουργός κ. Π. Σκουρλέτης έως σήμερα δεν έχει υπογράψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μέσα στο 2016 συνέβησαν τα εξής:

α. Ο κ. Σκουρλέτης, σε συνάντηση που έγινε με αίτημα των θεσσαλικών φορέων και οργανώσεων στις 30 Μαρτίου, δήλωσε ότι η Μεσοχώρα θα προχωρήσει, αφού όμως πρώτα εξετασθεί το θέμα της μετεγκατάστασης των κατοίκων σε ένα «πρότυπο» (:) οικισμό. Σημειώτεον ότι παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Δήμος Πύλης και εκπρόσωποι των κατοίκων του χωριού Μεσοχώρα, οι οποίοι έχουν εδώ και χρόνια συμφωνήσει να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους εφόσον η ΔΕΗ τους αποζημιώσει και με την αποζημίωση που θα πάρουν θα χτίσουν, εάν φυσικά το επιθυμούν, νέες κατοικίες σε χώρο που έχει ήδη εξευρεθεί και που η ΔΕΗ, ο Δήμος και οι κάτοικοι έχουν αποδεχθεί. Στις προς μετεγκατάσταση ιδιοκτησίες συμπεριλαμβάνονται και κάποιες που ναι μεν δεν κατακλύζονται από τα νερά της τεχνητής λίμνης, για τις οποίες όμως η ΔΕΗ δεν μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο από πιθανές κατολισθήσεις που συχνά παρατηρείται σε ορεινά χωριά (δες π.χ. περιπτώσεις Λαμπερού Καρδίτσας).

β. Ο κ. Υπουργός μεσοκαλόκαιρα (29 Ιουλίου) και χωρίς καμιά συνεννόηση με τον Δήμο Πύλης ή/και τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, ανέθεσε σε γεωλόγο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μια μελέτη «διερεύνησης των συνθηκών ευστάθειας» στην Μεσοχώρα, δαπάνης 15.000 ευρώ και χρόνο εκπόνησης μικρότερο από 50 ημέρες. Η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς καν τη γνώμη των ενδιαφερομένων κατοίκων και του Δήμου Πύλης. Από τις πληροφορίες που έχουμε, η πίεση προ της κατεύθυνσης της νέας αυτής κωλυσιεργίας ασκήθηκε περισσότερο από εξωθεσμικούς «φιλους» του κ. Υπουργού και κομματικά στελέχη. Να λοιπόν που κάποια στελέχη του κυβερνητικού χώρου, παρά την αρχική διακήρυξη της κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει τη Μεσοχώρα, δεν σταμάτησαν να δημιουργούν νέα εμπόδια. Ο, τι δεν κατάφεραν με τις προσφυγές στο ΣΤΕ, με τη δράση του πολιτικού τους χώρου, με τον ξεσηκωμό των κατοίκων, με την «οικοτρομοκρατία» κ.λπ., φαίνεται να το επιχειρούν πλέον παρασκηνιακά, με την ανοχή του κ. Σκουρλέτη.

Στο μεταξύ η ΔΕΗ διαφωνεί με όλα αυτά, έστω και αν για προφανείς λόγους αποφεύγει να συγκρουστεί δημοσίως με τον Υπουργό. Άλλωστε η ΔΕΗ έχει εδώ και χρόνια ολοκληρώσει τις γεωλογικές της μελέτες για τη Μεσοχώρα, με τη συνδρομή και του έγκυρου ΙΓΜΕ. Με βάση αυτές τις μελέτες αλλά και την αναμφισβήτητη εμπειρία των στελεχών της κατέληξε στη θέση της να απαλλοτριωθούν όλες οι κατοικίες που βρίσκονται σε κίνδυνο κατολίθησης, αποφεύγοντας να ρισκάρει ανθρώπινες

ζωές. Τι θα γίνει από δω και πέρα δεν γνωρίζουμε. Ένα είναι βέβαιο: άλλο ένα καλοκαίρι, δηλαδή μία ακόμη «υδατική χρονιά» χάθηκε, άλλος ένας χρόνος προστέθηκε στους πολλούς που κύλησαν από το 2001 που το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, άλλα 25-30 εκ. ευρώ χάθηκαν από την αξία της ετήσιας ενέργειας που θα παρήγαγε το έργο εάν είχε λειτουργήσει. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εισαγωγές ενέργειας στη χώρα (εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/7/2016 : «έλλειμμα ρεκόρ στο ενεργειακό ισοζύγιο Ιουλίου»... «πάνω από 80% το έλλειμμα ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρισμού» από στοιχεία ΛΑΓΗΕ).

Έτσι συνεχίζονται οι συγχύσεις στην κοινή γνώμη, η απογοήτευση των κατοίκων της περιοχής από τη συνέχιση της εκκρεμότητας και την καθυστέρηση των αποζημιώσεων τους (σημειώτεον ότι όλοι οι άλλοι δικαιούχοι ιδιοκτήτες στην περιοχή της λίμνης (Αρματολικό κ.λπ.) έχουν εδώ και πολλά χρόνια εισπράξει τις αποζημιώσεις τους, πλην εκείνων της Μεσοχώρας). Και εκτός αυτών προκαλεί θλίψη η υποταγή στις ιδεοληψίες, η ανικανότητα και η ανευθυνότητα που κυριολεκτικά ξεχειλίζει σε ότι αφορά στη διαχείριση του έργου αυτού.

γ. Πριν λίγες μέρες, σε ένα ακόμη «καλοκαιρινό επεισόδιο» του σήριαλ Μεσοχώρας, προστέθηκε από τα ορεινά της Ηπείρου η δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου κ. Γεροβασίλη ότι η Μεσοχώρα θα προχωρήσει προσθέτοντας και κάποιες θετικές απόψεις για την αξία της ΥΗ ενεργείας. Ανάλογες δηλώσεις έκανε πολύ πρόσφατα στη Λάρισα και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης δηλώνοντας ότι «το φράγμα (σ.σ. Μεσοχώρας) , από ότι συζητάμε και με τον αρμόδιο υπουργό κ. Σκουρλέτη, νομίζουμε πως δεν έχει κάποιο πρόβλημα περιβαλλοντικό».

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να αδειοδοτήσουν περιβαλλοντικά (η μοναδική κυβερνητική εκκρεμότητα που απομένει) ένα ήδη ολοκληρωμένο εδώ και δεκαπέντε χρόνια πολύτιμο ΥΗ έργο, που πλέον «μιλάει από μόνο του» και «ζητά τη λύτρωσή του». Όμως το πέρασμα από την περίοδο της ανευθυνότητας, των ιδεοληψιών, της ακτιβιστικής τακτικής και του παραλογισμού (θυμίζουμε δηλώσεις τους για κατεδάφιση το έργου) δεν θα είναι τόσο απλό και χωρίς ωδίνες. Ήδη εντός των τευχών του κόμματος κάποιοι παρασκηνιακά συνεχίζουν να αντιδρούν ή να θέτουν εμπόδια για να κερδίσουν χρόνο, ενώ η επίσημη ηγεσία δειλά και αργά προχωράει προς την υπογραφή της αδειοδότησης, παρότι στην περίπτωση της Μεσοχώρας ο χρόνος όπως προείπαμε είναι κυριολεκτικά «χρήμα».

Τίποτε λοιπόν δεν τελείωσε. Ο λαός της περιοχής μας, οι φορείς, οι Δήμοι και οι εχέφρονες πολιτικοί όλων των πολιτικών παρατάξεων οφείλουν να πιέζουν για το αυτονόητο, χωρίς εφησυχασμούς. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια γινήκαμε μάρτυρες στις πιο εντυπωσιακές «κωλοτούμπες» στον κόσμο. Οπότε τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται ως απίθανο. Και ας μην μας ξεγελούν οι στρογγυλεμένες τώρα απόψεις κάποιων ανεύθυνων πολιτικών, που μετά από τόσα χαμένα χρόνια «διαπιστώνουν» ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα στη Μεσοχώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι, ο ίδιος χώρος πριν λίγα χρόνια, έως που ανέλαβε την κυβέρνηση, έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Στελέχη του, όπως και του οικολογικού χώρου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής γνωμοδότησης επί του έργου, αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν τις σχετικές εισηγήσεις. Και φυσικά αρνούνται έως σήμερα να θεωρήσουν την ΥΗ ενέργεια ως ΑΠΕ (δες τα πρακτικά Βουλής - 26/5/2016 - στη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος), πολεμώντας τα αντίστοιχα έργα.

Και κάτι τελευταίο. Ο αναπληρωτής υπουργός και γνωστός οικολόγος κ. Τσιρώνης ανέφερε στην πρόσφατη δήλωσή του, όπως προείπαμε, ότι η Μεσοχώρα δεν έχει περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα: άραγε το έργο της Συκιάς, στα σύνορα Καρδίτσας-Άρτας, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα της Μεσοχώρας, στην ίδια κοιλάδα επί του Αχελώου, με απολύτως παρόμοια χαρακτηριστικά, τι είδους ανυπέβλητα περιβαλλοντικά προβλήματα έχει; Γιατί λένε να στη Μεσοχώρα (εάν τελικά το πούνε...) και όχι στη Συκιά;