

ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΠΡΩΗΝ» ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ

Ο υπουργός κ. Τσιρώνης και η Μεσοχώρα

• Η ΔΕΗ και το υδροηλεκτρικό έργο απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα

Πολλές απορίες και προβληματισμούς δημιούργησε η πρόσφατη επίσκεψη του κ. Τσιρώνη στη Θεσσαλία. Η αντίθεσή του στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας, οι υπεκφυγές ότι «θα το επανεξετάσουμε» κ.λ.π. απογοήτευσαν πολλούς πολίτες και φορείς. Κάποιοι αναρωτιούνται πώς γίνεται ο υπουργός να μην αντιλαμβάνεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή ένα έργο μιας Δημόσιας Επιχείρησης (ΔΕΗ), κόστους περίπου 540 εκ. ευρώ, πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει και να αποσβεσθεί, πόσο μάλλον που το ζητάει η διοίκηση της ΔΕΗ, διορισμένη από την σημερινή κυβέρνηση. Αυτό υπογραμμίζουν σε κοινή τους επιστολή 4 "πρώην" παράγοντες της περιοχής.

Συγκεκριμένα οι Ντ. Διαμάντος, Τάσος Μπαρμπούτης, Κώστας Μεζάρης, πρώην πρόεδρος, γεν. γραμματέας και μέλος αντίστοιχα της ΔΕ ΤΕΕ-ΚΔΘ καθώς και ο Κώστας Γκούμας, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-ΚΕ, επιστημαίνου τα ακόλουθα: Κάποιοι πιστεύουν ότι ο κ. Τσιρώνης, επειδή ως στέλεχος οικολογικής οργάνωσης είχε παλαιότερα αντίληψη στη Μεσοχώρα, τώρα βρίσκει ευκαιρία να επιβάλει την προσωπική του άποψη. Ίσως κάτι τέτοιο να έχει κάποια βάση, άλλωστε πολλές φορές έχουμε δει διαφοροποιήσεις υπουργών από κυβερνητικές θέσεις.

Κατά την άποψή μας όμως ο κ. υπουργός είναι άριστος γνώστης του θέματος και στην επίσκεψή του στη Θεσσαλία μάλλον δεν αποστασιοποιήθηκε πολύ από τους στόχους της κυβέρνησής του.

Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια η ομολογημένη επιδίωξη πολλών κυβερνήσεων καθώς και οργανωμένων συμφερόντων, μέσα και έξω από τη χώρα, είναι να «κοντύνουν» τη ΔΕΗ, να την αποδυναμώσουν και τελικά να την προσαρμόσουν στο σχεδιασμό τους. Επιζητούν να είναι η ΔΕΗ απλώς ένας από τους πολλούς παίκτες του ενεργειακού τομέα και όχι κατ' ανάγκη ο ισχυρότερος. Η ενσωμάτωση μιας τόσο μεγάλης και σημαντικής μονάδας παραγωγής ενέργειας ισχύος πάνω από 160 MW και παραγωγής πάνω από 360 GWh όπως η Μεσοχώρα που, εκτός του ότι είναι ΑΠΕ, παράγει χαμηλού κόστους αλλά υψηλής



αξίας ενέργεια, ανεβάζει τις μετοχές της ΔΕΗ, ξεπαγώνει μια αδρανή επένδυση, ισχυροποιεί τη θέση της, οπότε έρχεται αντικειμενικά σε αντίθεση με τις παραπάνω επιδιώξεις. Μα κάποιοι καλοπροαίρετος θα αναρωτηθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυττε ότι θα προασπίσει τη ΔΕΗ, το Δημόσιο χαρακτήρα της και ότι έως σήμερα απέρριπτε τις ιδέες για δημιουργία «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή να αποσπάσουν μέρος των έργων και των πελατών της και να το προσφέρουν σε ιδιώτες.

Πολύ φοβούμαστε πως κάτι τέτοιο πλέον δεν ισχύει. Ίσως η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το σχέδιο που έως πρόσφατα απέρριπτε. Και στην περίπτωση αυτή ο κ. Τσιρώνης ήταν ο πιο κατάλληλος για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη της Θεσσαλίας (και όχι μόνο) για πιθανές κυβερνητικές υποχωρήσεις. Δεν δίστασε μάλιστα να «αδειάσει» προοκάλυπτα τη διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία διά του αντιπροέδρου της πριν λίγες εβδομάδες, στους ίδιους χώρους που επισκέφθηκε και ο υπουργός και στα ΜΜΕ ανακοίνωνε ότι υπάρχει κυβερνητική βούληση για τη Μεσοχώρα!

Επίσης η ΔΕΗ, παράγοντας και πουλώντας την ηλεκτρική ενέργεια στον κόσμο, είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής

ιδιωτών που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Τις τελευταίες ημέρες κάνουν την εμφάνισή τους στα ΜΜΕ ολοσέλιδες δημοσιεύσεις, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ από εταιρίες που παράγουν ενέργεια σε ιδιότητα εργοστάσια φυσικού αερίου και σε άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Προσφέρουν εκπτώσεις και διάφορα κίνητρα με στόχο να κατακτήσουν μερίδιο της αγοράς. Έτσι η ΔΕΗ και η Μεσοχώρα βρίσκονται και πάλι αντικειμενικά απέναντι στα συμφέροντά τους. Και ενώ ο κ. υπουργός τα γνωρίζει όλα αυτά, ισχυρίστηκε ότι δήθεν δεν θυμάται ποια είναι η ισχύς του εργοστασίου παραγωγής στη Μεσοχώρα, ότι πρόκειται δήθεν για έργο εκτροπής του Αχελώου και άλλα παρόμοια αποπροσανατολιστικά. Δημιουργεί συνειδητά συγχύσεις στον κόσμο της Θεσσαλίας, ανακοινώνει περαιτέρω «διερεύνηση» και «μελέτες» επί του θέματος και γενικά προωθεί μια παρελκυστική πολιτική προσπαθώντας να την περάσει μαλακά στην κοινή γνώμη.

Μάλλον λοιπόν ο κ. Τσιρώνης δεν είναι ούτε άσχετος, ούτε απλώς έχει οικολογικές εμμονές. Πολιτικούς στόχους έχει που αντικειμενικά εξυπηρετούν ποικίλα συμφέροντα τα οποία υπερβαίνουν τη Μεσοχώρα. Με τις θέσεις αυτές θεώρησε ότι θα καταφέρει να περάσει από τη Θεσσαλία «αβρόχους ποσι». Δυστυχώς όμως γι' αυτόν οι φορείς της Θεσσαλίας, για μια ακόμη φορά, αναμένεται με τις πρωτοβουλίες τους να εμποδίσουν τα σχέδια ακύρωσης της Μεσοχώρας που αποτελεί τη μεγαλύτερη εν εξελίξει επένδυση που γίνεται στην Κεντρική Ελλάδα, κόστους μεγαλύτερου από εκείνο της Κάρλας και της Ε65 μαζί, το μόνο σημαντικό ενεργειακό έργο στη Θεσσαλία για πάρα πολλά επόμενα χρόνια.

Όπως και εάν έχει το θέμα, ακόμη και να μην συμφωνεί κανείς με τις αιτιάσεις που παραθέτουμε, ένα είναι βέβαιο. Ο κόσμος της Θεσσαλίας και οι φορείς της βάσης έχουν την υπόθεση στα χέρια τους. Εδώ δεν χωράνε κομματικές ή άλλες περιχαράκωσεις. Αντιδρώντας ίσως δούμε προκοπή, εάν αδιαφορήσουμε και υποταχθούμε δεν έχουμε τύχη.