

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ

**Γράφει ο Δρ Γεωργ. Αθ. Χατζηλάκος
Καθηγητής Γεωργικής Μηχανικής**

Όλοι αυτοί, γλυκομίλητοι και συμπαθέστατοι στην όψη, καθηγητές, διευθυντές κ.ά., προσφέρονται εθελοντικά (ενίοτε και με το αζημίωτο), να λύσουν το πρόβλημά μας.

Ποιο είναι αυτό ; Μα ποιο άλλο από την έλλειψη νερού στην πεδινή Θεσσαλία και την επαπειλούμενη ερήμωσή της από την λειψυδρία.

Τους βλέπουμε και τους ακούμε σε κάτι συνέδρια, διημερίδες ή και ημερίδες κατ' ευφημισμό, σαν αυτή που οργάνωσαν οι Νέοι Αγρότες και το ΙΑΕ την Πέμπτη 10 Μαΐου στο ΤΕΙ /Λ. Όλοι τους βιάζονται να πουν τα όσα έχουν να πουν και να φύγουν για την πρωτεύουσα, τη συμπρωτεύουσα ή όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Όλοι τους προφορικά, χωρίς να τεκμηριώνουν τις θέσεις και προτάσεις τους, να τις καταθέτουν υπεύθυνα, που σημαίνει καταγραμμένες σε ένα ολιγοσέλιδο ή και μονοσέλιδο κείμενο.

Και μένουν εμβρόντητοι οι αγρότες, το ίδιο και όσοι θέλησαν να φωτισθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατίνων πόρων, με την πρότασή τους που είναι να μειωθούν οι καταναλώσεις κατά (... άκουσον, άκουσον) 50%. Τέτοιες «επιστημονικές προτάσεις» μας σερβίρουν και δε λένε ούτε μία λέξη για τα έργα που έχουμε ανάγκη και που καρκίνοβατεί η όποια πρόοδός τους (μελέτη, χρηματοδότηση, λειτουργία κτλ.). Και αφού μας προτείνουν την κατ' αυτούς λύση του προβλήματός μας (πέρα για πέρα ανεδαφική), σπεύδουν να

αναχωρήσουν, βιάζονται λένε, και αποφεύγουν να συζητήσουν μαζί μας, να ακούσουν τέλος πάντων και τη φωνή των διψασμένων.

Θυμίζουν εκείνους τους συμβουλάτορες που καταγράφει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης που αναζητούν **θύματα**. Αν κάποιος από τα θύματα αυτά, λέει ο άγιος των γραμμάτων μας, ο μουσικός της λογοτεχνίας μας και όχι μόνο, είναι φτωχός, αλίμονό του. Του δίνουν συμβουλές. Πολλές συμβουλές και νουθεσίες. Να είναι φιλόπρονος τον συμβου-λεύουν, ενώ ο άνθρωπος συμβαίνει να είναι άνεργος και ψάχνει δουλεία. Να είναι οικονόμος, ενώ ο φουκαράς δεν έχει τι να οικονομήσει. Να μη είναι μέθυσος, ενώ εκείνος δεν έχει καν ένα κατοστάρικο να πιεί κι αυτός ένα ποτήρι κρασί.

Αυτούς τους συμβουλάτορες του Παπαδιαμάντη μου θύμισε ο εισηγητής της ημερίδας που υπέδειξε στους αγρότες οικονομία στο νερό, μόνο αυτό και ούτε μία λέξη για τα έργα που έχουμε ανάγκη. Μας κάλεσαν για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατίνων πόρων και ο κ. Καθηγητής υπέδειξε να μη σπαταλάμε το νερό, ενώ το πρόβλημά μας είναι **το νερό που δεν έχουμε**. Ακριβώς όπως οι συμβουλάτορες του Παπαδιαμάντη που στη Βίβλο ονομάζονται και «κακών παρακλήτορες», σύμφωνα πάντα με τον σεβάσμιο κυρ-Αλέξανδρο, το Σκιαθίτη πεζογράφο μας.

Γι' αυτό αναγκάζομαι να ξαναπώ : **Θεσσαλοί αγρότες και αστοί : Γρηγορείτε.**

Γ.Α.Χ.

Λάρισα, 15.05.01