

ΚΩΝ. ΓΚΟΥΜΑΣ (πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ): Ακόμη κι αν τα τρία μεγάλα αρδευτικά έργα -εκτροπή Αχελώου, ταριευτήρας, Κάρλας, φράγμα Σμοκόβου-γίνουν, εντούτοις...

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

11/3/1997

Κι αυτό το νερό δεν φτάνει...

Του Δημήτρη Χατζηευθυμίου

Η φράση «εκτροπή του Αχελώου», αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τα χείλη ενός πρωθυπουργού το 1984. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εκείνος που πήρε την πολιτική πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός κολοσσαίου αλλά και πολυσήμαντου έργου. Άν και έχουν περάσει αισίως 13 χρόνια και δύο ακόμη πρωθυπουργοί οι οποίοι έχουν επαναλάβει την πολιτική τους δέσμευση για την υλοποίησή του, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει παρά μόνο έργα αποθήκευσης και εκμετάλλευσης στον άνω ρου του Αχελώου.

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη και την εκ νέου διαβεβαιωση ότι στόχος (και) της παρούσης κυβέρνησης είναι να γίνει η εκτροπή, θα περιμένει κανείς ότι η εικόνα που θα έπρεπε να υπάρχει είναι ότι όλα «θαίνουν καλώς»

Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την γενική αίσθηση. Φυσικό, αν σκεφθούμε ότι οι πολιτικές υποσχέσεις ελάχιστες φορές μέχρι σήμερα συνοδεύονταν από έμπρακτες αποδείξεις και, βεβαίως, μεσα σ' ένα λογικό χρονοδιάγραμμα.

Προκειμένου λοιπόν να έχουμε μια σαφή και κυρίως πιο προσγειωμένη εικόνα της πορείας, όχι μόνο του έργου της εκτροπής, αλλά όλων των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών - αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας, ζητήσαμε την έγκυρη γνώμη του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ και γεν. γραμματέα της Πανθεσσαλικής Σ.Ε. για την εκτροπή του Αχελώου κ.

• Πρέπει, κάποιε, να μας απασχολήσει το θέμα της συρρεοκής των ίδιων των αγροτών στα έργα αξιοποίησης των υδάτινων πόρων

αντιδράσεις και τις ανησυχίες που δημιουργεί η εκτροπή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παραιτούμαστε των αναγκών μας, οι οποίες έχουν εκτιμηθεί και είναι πολλαπλασιες της ποσότητας νερού που τελικά θα έλθει.

• Οι ανάγκες που αναφέρετε βασίζονται στο σήμερα ή απαντούν και στο μοντέλο της γεωργίας που θα ακολουθήσει τις επόμενες δεκαετίες;

- Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι οι προς άρδευση εκτάσεις της Θεσσαλίας δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν με τα νερά αυτά που σας είπα. Χρειάζονται περίπου 1-1,2 δισ. μ3 νερού το χρόνο και ίδης οι μελετητές αρκιζούν να αποκλείουν κάποιες περιοχές. Απλαδή ο Αχελώος θα αξιοποιήσει αρδευτικά μόνο τις περιο-

από μόνα τους. Το καθοριστικό σημείο για μας λοιπόν είναι η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της σήραγγας. Εχει παρέλθει ένας χρόνος από τη δημοπράτηση της ενώ σήμερα έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξουν οι προσφορές. Στο θέμα της εκτροπής η κατασκευή της σήραγγας είναι ένα κομβικό σημείο.

Από κει και πέρα όμως υπάρκουν ένα σωρό ζητήματα τα οποία θέσαμε στον κ. Σημίτη, ο οποίος απόρριψε μάλιστα για τις ανησυχίες μας. Του εξηγήσαμε όμως ότι το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί ίδης τρεις φορές. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι υπάρκουν εκθροί του έργου οι οποίοι σε κάθε βήμα προσπαθούν να θέσουν εμπόδια.

Είναι επίσης γνωστό ότι την τελευταία προσφυγή στο Σ.Ε. από πλευράς ση-

τότε πανασύστασης της Κάρλας μπορεί μέσα σε 3-4 χρόνια να είναι πραγματικότητα.

• Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο μεγάλο εγγειοβελτιωτικό - αρδευτικό έργο μετά από πολλά χρόνια.

- Ναι, μετά το φράγμα του Σμοκόβου θα είναι αυτό. Εγινε βέβαια το πρόγραμμα ανάπτυξης των υπογείων υδάτων σε έκταση 400.000 στρ. το οποίο πάντα πολύ σημαντικό, απλά για λόγους που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των νερών δεν αρκεί να χρησιμοποιούνται μόνο οι υπόγειοι υδροφορείς και όχι τα επιφανειακά ύδατα. Πάντως η Κάρλα είναι το πρώτο, μετά από πολλά χρόνια, μεγάλο έργο, η τύχη του οποίου μάλιστα είκε συνδεθεί με την εκτροπή του Αχελώου. Σήμερα όμως αποφασίσθηκε ότι η Κάρλα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο έργο.

• Σ' ότι αφορά το φράγμα Σμοκόβου;

- Για το έργο αυτό ο πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι θα ολοκληρωθεί η σήραγγα Λεονταρίου με έργα προϋπολογισμού ύψους 3,5 δισ. δρχ. Το φράγμα έχει ολοκληρωθεί και θεωρητικά θα μπορούσε να γεμίσει ώστε να εκμεταλλευθούμε πάνω από 100 εκ. μ3 νερού, διοχετεύοντάς το προς τον Πηνειό, μέσω των παραπο-

Κωνσταντίνου Γκούμα. Ενός ανθρώπου που παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια από κοντά την πορεία αυτών των έργων και χωρίς να είναι απαισιόδοξος τονίζει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά να επαγρυπνούμε

• Ποιό από τα τρία μεγάλα έργα κ. Γκούμα, (Αχελώος, Κάρλα, Φράγμα Σμοκόβου) έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα και ποιό μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάσπορμα;

– Από πλευράς σπουδαιότητας, αναμφισβίτητα είναι ο Αχελώος. Σκεφθείτε ότι μιλάμε για εκτροπή 600 εκ. μ3 νερού ετησίως, ενώ η Κάρλα θα αποταμεύει περί τα 200 εκ. μ3 και το φράγμα του Σμοκόβου περίπου 145 εκ. μ3. Και από πλευράς ωφελιμότητας ο Αχελώος είναι πολλαπλού σκοπού. Είναι έργο εγγειοβελτιωτικό, ενεργειακό και οικογενικό.

• Ας τα πάρουμε με τη σειρά: Δεν είναι απαραιτητή η εκτροπή του Αχελώου για να είναι ενεργειακό το έργο. Τα υδροπλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ είναι έργα αυτόνομα.

– Ασφαλώς αλλά με το νερό όπου θα εκτραπεί μπορούμε να παράγουμε ενέργεια (εκμεταλλευόμενη υδατοπτωση) με την κατασκευή ενός ακόμη εργοστασίου

• Και οικολογικό...

– Οικολογικό, διότι θα ενισχύσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και τον Πηνειό. Χωρίς τα νερά του Αχελώου δεν υπάρχει περίπτωση αναζωογόνησης του Πηνειού.

• Μήπως και τα τρία έργα μαζί είναι υπερβολικά;

– Οχι, κάθε άλλο. Από μόνο του το Θεσσαλικό διαμέρισμα δεν έχει δυνατότητες να καλύψει το υδατικό έλλειμμα του ισοζυγίου του. Τα νερά που υπάρχουν αλλά και αυτά που θα μπορούσαν να υπάρξουν με την αξιοποίηση κάποιων ταμευτήρων δεν επαρκούν..

• Με δύο λόγια 950 εκ. μ3 νερού δεν μπορούν να βρεθούν με κανένα άλλο τρόπο.

– Ασφαλώς όχι.

• Το ρωτώ αυτό διότι είναι γνωστό πως η αρχική μελέτη εκτροπής προέβλεπε την παροχή τεύση 1,2 δισ. μ3 από τον Αχελώο στη Θεσσαλία. Τελικά καταλήγουμε στα 600 εκ. μ3 δείχνοντας μάλιστα ικανοποιημένοι.

– Η απάντηση είναι ότι αναννωρίζουμε κι εμείς τις

χές που ήδη αρδεύονται. Είκε υπολογισθεί, για παράδειγμα, ότι θα γίνονταν κάποια έργα με την ισούψη των 200 μέτρων. Τώρα όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε πο χαμπλά, με αποτέλεσμα εκτάσεις που βρίσκονται σε πλαγιές των περιοχών Φαρσάλων και Αγιάς δεν θα αρδευθούν τελικά. Αυτό συνεπάγεται λιγότερα και πο ψηνά έργα.

• Αν αύριο δεν καλλιεργούμε βαρβάκι, μια από τις πλέον υδροφορες καλλιεργειες, υπάρχει περίπτωση, ύστερα από 10-15 χρόνια να μην χρειαζόμαστε τα νερά αυτά;

– Δεν θα το έλεγα αυτό, διότι οποιαδήποτε καλλιεργεία και αν υπάρχει στη Θεσσαλία το νερό θα είναι απαραίτητο. Εξάλλου προοπτικά αυξάνονται και οι ανάγκες για ύδρευση αλλά και οι βιομηχανικές.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

• Η αισθηση σας από τις δηλώσεις Σπιρίτη (για τον Αχελώο) είναι ότι υπάρχει πολιτική διούλωσης του ολοκλήρωση του έργου εκτροπής.

– Η απάντηση είναι ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Το φράγμα Συκιάς όπως και της Μεσοχώρας, μπορούν να «σταθούν» ως ενεργειακά έργα,

κολογκών οργανώσεων την υπογράφει ο νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Οφείλουμε λοιπόν να επαγρυπνούμε και να υπερασπισθούμε το έργο της εκτροπής.

Ακόμη, δεν έχει απαντηθεί το θέμα της χρηματοδότησης. Μπορεί από εθνικούς πόρους να καλυφθεί; Εκουμενικό κάποτε (ελπίζω συντομία) πρέπει να αντιμετωπισθεί. Κατασκευαστικά είναι ένα εύκολο έργο και ποτεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια καθυστέρησε γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση, η οποία για μένα εκφράζεται έμπρακτα με συγκεκριμένα έργα: Σκεδασμός, προγραμματισμός, εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτησης. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχαν συγκεκριμένες απαντήσεις σ' αυτά. Σήμερα πάντως είναι αποδεκτή από όλους η αναγκαιότητα κατασκευής του ταμευτήρα.

• Μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια χρονική πρόβλεψη για το έργο του Αχελώου;

– Αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με δεδομένο ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν είναι αξέπεραστα και αν υπάρξει σκεδιασμός και οργάνωση (διότι εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερωτηματικό: δεν μπορείς να κάνεις έργο με δύο μόνο μπκανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ, απαιτείται ένας συγκεκριμένος φορέας να συντονίζει τα υπουργεία και τη ΔΕΗ), τότε ελπίζω ότι ο χρόνος κατασκευής δεν θα ξεπεράσει την 10ετία. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, σταθμώμενες και μη, που επηρεάζουν κάθε χρονοδιάγραμμα. Γ

παρκει πλεον σαφής δεσμευση για τις χρηματοδοτήσεις του.

– Η Κάρλα, κατ' άρχην να πούμε, ότι αποτελεί κομμάτι μιας σειράς από 12 έργα, από τα οποία έγιναν μόνο τα μισά. Η επανασύσταση της είναι το πρώτο από τα υπόλοιπα 6 που πρέπει να γίνουν. Συνεπώς είναι ένα χρόνιο ζήτημα το οποίο κάποτε (ελπίζω συντομία) πρέπει να αντιμετωπισθεί. Κατασκευαστικά είναι ένα εύκολο έργο και ποτεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια καθυστέρησε γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση, η οποία για μένα εκφράζεται έμπρακτα με συγκεκριμένα έργα: Σκεδασμός, προγραμματισμός, εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτησης. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχαν συγκεκριμένες απαντήσεις σ' αυτά. Σήμερα πάντως είναι αποδεκτή από όλους η αναγκαιότητα κατασκευής του ταμευτήρα.

Οι μελέτες κατασκευής – οι οποίες παρουσιάζουν και αυτές μια χρονική υπέρτηση σε σχέση με τις υπογεικές εξαγγελίες – και η χρηματοδότηση του έργου, δεν αποτελούν σήμερα ζητούμενα, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις και επομένως μένει η δημοπράτηση του. Αν αυτό γίνει μέχρι το τέλος του έτους,

τάμων του, ώστε να μπορεσει και η Λάρισα και η Καρδίτσα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα λειψυδρίας του καλοκαιριού. Δεν έγινε όμως η σήραγγα Λεονταρίου, ούτε καν είκαν αρχίσει (πριν 3 μήνες) τα έργα της ΔΕΗ. Βλέπουμε λοιπόν μια ελλειψη συντονισμού για ένα έργο που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1982, και θέλει άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον για να γίνει η σήραγγα. Από κει και πέρα όμως χρειάζονται μια σειρά έργων για δίκτυα αρδευσησης, για τα οποία δεν υπάρχει καμία μελέτη. Αν λοιπόν το συνολικό έργο υλοποιηθεί έλυνε προβλήματα άρδευσης για 250.000 στρ. σήμερα, ακόμη κι αν γίνει η σήραγγα Λεονταρίου, δεν θα αντιμετωπίσουν παρά μόνο 23.000 στρ. Η εκτίμηση είναι ότι τα δίκτυα άρδευσης μπορεί να μην γίνουν και ποτέ, διότι απαιτούνται συνολικά περί τα 60 δισ. δρχ.

Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι κάποτε πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της συμμετοχής των ιδιωτών αγροτών στα έργα αξιοποίησης. Δηλαδή πρέπει να έχουμε το θάρρος (η πολιτεία, οι κυβερνήσεις) να πουν ορισμένες αλλήθευτες.

• Εδώ θέτετε ένα κρίσιμο θέμα γύρω από την κατανάλωση και το κόστος χρήσης των νερών



που έχει σχέση με την αξία του ως αγαθό.

— Δεν το βάζω με στενά οικονομικά κριτήρια, τιμολογικής πολιτικής δηλαδή, αλλά στη βάση της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί σαν ΓΕΩΕΕ και Τεχνικό Επιμελητήριο: Πρέπει επιτέλους στη Θεσσαλία, αλλά και σ' όλη τη χώρα, να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης των υδατινών πόρων, που θα σχεδιάζει, θα προγραμματίζει και θα εκτελεί. Αυτές οι ποσότητες νερού που θα «πέσουν» στον κάμπο, πού θα πάνε; Πώς θα αξιοποιηθούν; Θα πάνε στη θάλασσα; Πώς πρέπει να συμμετέχουν οι χρήστες; Με τι οικονομικούς

όρους θα γίνουν κάποια έργα; Θα συνεχίσουμε να ποτίζουμε ανεξέλεγκτα χωρίς καμία οικονομία; Είναι ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Η διαχείριση των υδάτων είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, που απαιτεί ακόμη αν θέλετε την εκπαίδευση των αγροτών αλλά και του αστικού πληθυσμού για τη χρήση του νερού ως αγαθού.

Ακόμη, πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις παρανομες γεωτρήσεις αλλά και για το νερό που χύνεται στην θάλασσα.

Πάντως σ' όσους ασχολούνται με τα πράγματα έχει ωριμάσει πα τη ιδέα δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα στη Θεσσαλία, η οποία είναι μια ενιαία υδρολογική λεκάνη.