

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΣ Η ΚΥ/8.3.88

Προεκλογική εργο-λογία

«Το θέμα δεν είναι να γίνουν τα μεγάλα έργα. Το θέμα είναι να πάρουμε τις εκδόσεις. Η άποψη αυτή κυριαρχεί τελικά στην κυβερνητική ηγεσία και τα μεγάλα έργα θα προεργαστούν αυτή τη φορά τη γνώση, πλεονεκτική προσκλιτική σημασία του ΠΑΣΟΚ. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας ορισμένων οικονομικών υπουργών (όπως του υπουργού Εθνικής Οικονομίας) να σταματήσουν οι αχαλινώτες εξαγωγές γκίπτι είναι απόλυτα ανεξοφικός και — όπως διατυπώνονται — μπορεί να αποδεχθούν οδυνηρές για την ελληνική οικονομία, στην ηγεσία της ΠΑΣΟΚ κυρίαρχος η άποψη της ομάδας Κουτσούμργα. Πρωτεύον θέμα είναι η εκκίνηση της εκλογικής μάχης υπέρ του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό, μέχρι τις εκλογές, στα λόγια, πρέπει να μην κοιτούμε οποιεσδήποτε όρια. Τόσο αυτοί οι κύκλοι όσο και ορισμένοι υπουργοί που τους συνεπικουρούν (π.χ. ο Ευ. Κουλουμπής, για τους δικούς του λόγους), συμφωνά

με με άγκυρες ορισμένων, πιστεύουν ότι η προώθηση των έργων δεν είναι επιτακτική ανάγκη, δεν είναι επιβεβλημένη, εκκένωση των εργασιών. Συμφωνία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το συνολικό κόστος επενδύσεων μεγάλων έργων που θεωρούνται από την κυβέρνηση, ξεπερνά το 3 τρισεκατομμύρια δραχμές. Στο περσινό έτος πρόκειται να προταθεί το κόστος χρηματοδότησης (τόκοι δανείων), το οποίο το υπουργείο εκτιμά σε περισσότερο από 1 τρισεκατομμύρια δραχμές (σε τιμές 1987). Όπως έχει δηλώσει η κυβέρνηση, αυτά τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια. Η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό για τη χρηματοδότησή τους, ανεξάρτητα από τη μορφή αυτού του δανεισμού, εκτιμάται ότι θα υπερβληθεί από το εξωτερικό χρέος της χώρας (που στο τέλος του 1986 ήταν 21 δισ. δολάρια, με το 1987 το θέμα της αύξησης του δανεισμού δανεισμού είναι προέκταση της, και η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για το αν θα συνεχίσει να δανεισθεί ή αν θα σταματήσει να δανεισθεί. Το θέμα της αύξησης του δανεισμού είναι προέκταση της, και η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για το αν θα συνεχίσει να δανεισθεί ή αν θα σταματήσει να δανεισθεί. Το θέμα της αύξησης του δανεισμού είναι προέκταση της, και η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για το αν θα συνεχίσει να δανεισθεί ή αν θα σταματήσει να δανεισθεί.

οικονομική διαχείριση που συνδέεται με την εκκίνηση των έργων, δεν υπάρχουν ούτε η απαιτούμενη υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε υποδομή σε τεχνολογία. Στη χώρα υπάρχει επαρκής αριθμός ανειμηνημένων τεχνικών προσωπικού του κλάδου των μεγάλων έργων. Τελικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, Μόνο ο ίδιος ο κλάδος μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Σήμερα με βεβαιότητα πληροφόρητος ακόμη, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες, δεν έχουν γίνει ακόμη μόνο οι τεχνικές μελέτες, αλλά ούτε οι μελέτες σκοπιμότητας για τα έργα αυτά. Το μόνο που υπάρχει είναι προκαταρκτικές εκτιμήσεις από διάφορους κυβερνητικούς συμβούλους — που η αξιοπιστία τους είναι αμφισβητήσιμη. Επίσης, αρμόδιοι εκπράζουν έντονη αμφισβόληση για την ύπαρξη της απαιτούμενης υποδομής, τόσο όσον αφορά την οργάνωσή, όσο και τα εξειδικευμένα στελέχη που χρειάζονται, προκειμένου να αναλάβουν την

Σταυροδρόμι



«Βλέπω συγκρούσεις» έλεγε από την Κοπεγχάγη πριν λίγους μήνες ο πρωθυπουργός και έδρα της «συντηρητικής». Στη επόμενη τάξη του στο εξωτερικό μέχρι το τελευταίο του στα Βρυξέλλες μπορεί να μην κοιτάζε το εσωτερικό πρόγραμμα, αλλά η «συγκρούση» εξελίσσεται. Οι εργαζόμενοι με τα καυτά προβλήματα τους προσηύχουν σε αγένες για κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, παιδεία, υγεία, παιδική ζωή. Τα προβλήματα αυτά πραγματικά κινούνται από το κέντρο της οικονομικής πρόκληση και το ραβδό δίκιο κίνημα δεν μπορεί παρά να τα βάλει στο κέντρο της προσοχής του και της δράσης του. Η κυβέρνηση όχι μόνο εκκρίνει στην πράξη για όσα βασανίζουν τον εργαζόμενο κόσμο, αλλά προχωρεί στην υλοποίηση σχεδίων, για να ανακόψει τους εργατικούς, λαϊκούς αγώνες, να σφείρει την οργάνωσή τους, να τους ενσωματώσει βίαια η ανεπαίσθητα στη διαδικασία της ανασυγκρότησης του συστήματος, στην τροχιά του 1992.

Και μόνο τα τελευταία γεγονότα της βδομάδας είναι χαρακτηριστικά για την τακτική και τις επιδιώξεις της. Θριαμβολογεί ότι καταργεί το άρθρο 4 — στην ουσία θάβει το νεκρό πτώμα του — αλλά στο λάκκο θέλει να ρίξει το δικαίωμα της απεργίας. Η φώφμπρικα, που ανοίξε με τις προσφυγές του δημοσίου στην επιτροπή του άρθρου 15 για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας αυτό δείχνει. Ορίζει έναν υπέρογκο αριθμό προσωπικού ασφαλείας και το χρησιμοποιεί έτσι, ώστε είτε γίνεται απεργία, είτε όχι να συμβαίνει το ίδιο. Αυτό θέλει. Θέλει στη θέση του απεργοσπαστικού άρθρου 4 να βάλει την απεργοσπαστική επιτροπή του άρθρου 15. Τα συνδικάτα δεν έχουν σκοπό να θυσιάσουν στο βωμό της το κερδόν όπλο της απεργίας, ούτε να βάλουν άσφαιρα. Αν η κυβέρνηση θέλει ν' αποφύγει τις επιπτώσεις

Διάβημα κατά των βάσεων
Αύριο στο υπουργείο

Το 1992 και οι... διεκδικητές του

Ταυτόχρονα φόρουμ για την ευρωπαϊκή ενοποίηση από τους αναρρωτικούς της ΝΔ και την κυβερνητική πλειοψηφία